

Okej, varför ska just *jag* skriva om fulklacken?

Jag är bara lite brydd efter att jag var på en fotbollsmatch i lördags. AIK mötte IFK Göteborg på Råsunda i allsvenskan. Jag var där med min tioårige son som hejar på AIK. Det var mycket trevligt att gå tillsammans och kolla på fotboll (även om själva matchen, som förblev mållös, inte tillhörde de mest upphetsande jag sett).

Det ser väl ut som om jag håller på att skriva om huliganer, gör det inte? Nja, det var nästan helt lugnt på den här matinématchen, åtminstone såvitt jag vet. Så var det heller inte särskilt många göteborgssupporters närvarande. Fast på utvägen kastade någon från göteborgsläktaren ner en stor läskpappmugg som kraschade och skvätte på asfalten några meter framför mig och min son. Det var knappast farligt men heller inte särskilt gulligt och rart gjort.

Jag såg alltså inget bråk. Men TONFALLET hos klackarna! Jag tänker på de tonstarkaste medlemmarna, en klick av personer som (tror jag) antingen är huliganer eller bara håller lite för skruvat på "sitt" lag. Det är de personerna som skriker högst och därför är det deras tonfall som får genomslag.

Bland skrikmassorna hörs uteslutande manliga stämmor. Jag vet inte om det beror på akustiska lagar, att mansstämmor tränger igenom mer. Jag blir i alla fall illa till mods när jag hör sådana massköror gorma med ljudet av dum manlighet, med allt det som jag hatar med manlighet.

Men tycker jag att det är fel att heja på ett lag och göra det ljudligt? Nej! Fast de mest starkröstade är allt för dominerande och de låter ALDRIG GLADA! De låter arga, redan från början av matchen. *Och de bygger sitt supportande på att hata motståndaren istället för att älska sitt favoritlag.* Förresten verkar det vara många som inte ens kollar på matchen.

Jag och min son satt på ett mycket lugnt och glesbesatt ställe på västra läktaren. Men framför oss hade vi ett gäng med några killar i 20-årsåldern som skrek ganska mycket. Ingen katastrof, bara med lite onödigt otrevlig klang i hejaramsorna och lite för illa uppsträckta långfingrar mot göteborgsläktaren. Fast mot slutet av matchen eldade de upp sig en aning, och började vrålskrika "Alla i Göteborg suger kuk", jättestarkt och upprepat. Min son blev konfunderad.

För bövelen, fotboll är ju jättekul och spännande att kolla på! Självt har jag aldrig varit någon fotbollsspolare (tyvärr får jag säga, men det kanske inte är för sent att börja i medelåldern?) men tjusningen av att titta saknas inte. Släng ut den vältriga minoritet (?) som gör att fotbollsmatcherna låter och känns som hitlermöten, så blir det *ännu* roligare!

Dicken, september 2008

P.S. Förresten heter det inte "Tja-la-la-la-la" på svenska. Det heter "Tra-la-la-la-la".

Sådeså.

Och det heter AIK, inte AYK.

Naziklacken har förstört sporten. Snälla människor vill ju inte gå till matcherna p.g.a. klackarna. Jag har fog för att kalla dem naziliknande. Det är ju bara att lyssna fem sekunder till ett klipp från något gammalt hitlermöte för att veta att det är samma grej som är på gång. Det blir inte heller bättre av att en stor del av sportentusiasterna har valt att ikläda sig uniform.

DEL 2 Tillskrivet i april 2011.

Häromdagen var jag på allsvensk premiär, AIK och Djurgården möttes på Råsunda. Våldigt många som var där såg ut som nazister och det stannade inte vid utseendet; jag hörde ganska många "sieg heil". Men heilhojtarna var inte i majoritet; den vanligaste hejaropsramsan i åtminstone området kring där jag satt, längst upp på norra läktaren, var den här:

HORA HORA FITTA FITTA HORA HORA FITTA FITTA HORA HORA FITTA FITTA
HORA HORA FITTA FITTA HORA HORA FITTA FITTA

Många av roparna var i min ålder. Jag är 43.

Min fru är nog mer generös än vad jag är. Hon menar lite lakoniskt att vi bara ser undersidan av det samhälle vi skapar.

MEN ENLIGT MIG GÄLLER NU FÖLJANDE: Vi ska engagera PRO och tusen barnfamiljer. Alla ska boka biljetter och alla, med rullator och barnvagn, ska vara på Råsunda tidigt för att köa till Norra läktaren – vi ska TRÄNGA UT drägget!